

## *En sista Sommar*

***”Ville bara att allt skulle bli som ett vanligt sommar men ett meddelande ändrade allt”***

Sommaren hade precis börjat. Jag och mina kompisar hade planerat hela sommaren, allt ifrån bada, senanätter, bilturer och picknick så klart.

Vi skiljs åt vid skolgården och kramar varandra hårt.

*” Hejdå tjejer vi hörs ikväll va?”*

Absolut svarar alla 3 på samma gång. Jag fnissade lite innan jag vände ryggen mot dom. Jag började gå mot busshållplatsen medans jag tog upp mobilen och svarade på några snaps.

Väl på bussen satte jag mig längs bak som jag alltid brukar göra och kollade ut genom fönstret där fält och skog flög förbi. Plötsligt plingade mobilen till.

Jag vinklade upp mobilen och såg att jag fått ett sms från ett okänt nummer. Mitt hjärta stannade en aning när jag läste meddelandet.

*Okänt nummer : Jag vet vad du gjorde förra sommaren!*

Lyfter blicken en aning och kollar runt om det kan vara någon kompis eller någon som skojar med mig, men jag var helt ensam på bussen.

Jag blev lite frustrerad och svarade :

*Vad menar du? Är de du Sofie som skojar med mig igen!?! I så fall är det inte kul!*

Trycker sedan skicka och sätter i hörlurarna för att tänka på annat.

Väl hemma sprang jag smått upp för trappan in till mitt rum och slängde väskan på golvet medans jag slängde mig i sängen.

Såg plötsligt något som sprang förbi i ögonvrån. Hoppade till en aning men insåg att det bara var mina 2 katter som lyckats ta sig in på mitt rum.

Jag sträckte ner handen försiktigt och ropade på dom. Efter ett tag kom de springande mot sängen och hoppade upp med purrande ljud. Efter ett tag hade båda somnat mellan mina 2 kuddar.

En stund senare reste jag mig upp ur sängen så försiktigt det gick för att inte väcka dom. Tog upp mobilen och såg att åter igen den okända numret hade svarat. Men det var exakt samma sms som förra gången.

*”Jag vet vad du gjorde förra sommaren”*

Stod en lång stund och stirrade ner på texten och började fundera på hur den personen visste min hemlighet *”det var ju bara jag där”* sa jag tyst.

Till slut får jag nog och blockerar numret och letar upp kompis chatten.

*”Tjena bestiieees , Vilken tid skulle vi mötas på stranden ”*

*Emma: Vid 23:00 och du har hand om drickan ;)) ”*

*Sofie: Och jag fixar snacks!*

*Ella: Haha så klart men inget äckligt tack xD*

Skrattade lite och lade ifrån mig telefonen. Sedan smög jag ner i köket för att ta lite sprit. Då hörde jag hur nyckeln vreds om utifrån och fick en aning panik. Sprang upp med spriten i famnen men blev stoppad i mitten av trappen av mammas röst.

*”Vad har vi sagt om att springa i trappen unga dam! Och vänd dig om när jag pratar med dig”*

Vände mig sakta om och lyckades gömma spritflaskorna bakom ryggen och mumlar ett förlåt. Hon suckade en aning och gick hon in i köket. Då passade jag på att gå upp med spriten och packade ner flaskorna med en filt runt dom så de inte skulle låta när jag gick ner för trappen.

Efter jag hade packat ner allt så lade jag mig i sängen och bläddrade på sociala medier medans jag hade musik i bakgrunden för att fördröja tiden. Då såg jag att samma nummer jag blockat hade skickat ett sms ingen trots att jag hade blockat numret. Min första tanke var att det är en bugg men när jag öppnade den var det något annorlunda den här gången.

*Okänt nummer: Tänk noga nu, vet allt om dig och förra sommaren. Du vill väl inte att de kommer ut inför dina vänner ;;;)*

Kände hur hela jag frös till och kollade åter igen om jag hade blockat numret. Konstigt nog hade blockeringen tagits bort . Tryckte åter igen på blockeringen men fick bara upp ” ett fel har inträffat försök igen senare” suckade och lade ifrån mig mobilen på skrivbordet.

Precis när jag tänkte gå och slänga mig i sängen plingade mobilen till igen. Blev nervös och gick sakta fram och lyfte på den långsamt då jag med lättnad såg att det bara var Sofie.

*Sofie: Hallååå kommer du eller det är svinkallt vi skulle ju mötas här utanför dig 22:30 och nu är klockan 22:59 ”*

*”obs glömde ... kommer haha”*

Lade ner mobilen i väskan och sprang runt som en galning efter kläderna jag skulle ha. Klädde på mig i farten och tog väskan och började små springa ner för trappan och ropade hejdå till mamma

men fick inget svar och suckade en aning och var på väg att gå ut när jag såg en lapp på dörren.

*Hej gumman fick ett akut grej på jobbet så behövde åka igen mat och sådant finns i kylskåpet kram mamma <3*

Lade ifrån mig lappen och gick ut där Sofie stod och stampade ”Kom igen nu sölkorv, Jaja jag kommer sa jag och små sprang mot henne. Passade på att ta cykeln i farten som stod parkerad vid staketet. Sofie hoppade upp på pakethållaren och vi började cykla mot stranden.

Under hela resan tänkte jag på meddelandet jag fick. Kunde inte få ut den ur tankarna.. Det kunde ju inte vara någon av mina vänner dom visste ju inget om den sommaren.

När vi väl var framme hörde vi hur Emma skrek ”Trodde ni fegade ut ni är ju jätte sena! Klockan är ju redan 23:45.

Hon tittade på mig och skrattade ”Ni vet hur glömsk hon är men det positiva är att den här gången har hon faktiskt sprit med sig”

Sofie hoppade av cykeln i farten och gick ner till gänget medans jag gick till ett träd och lutade cykeln. Tog väskan ur korgen och gick ner till tjejerna som satt och fnissade.

Dom slutade skratta när dom hörde att jag närmade mig och vände sig mot mig och sa nästan i mun på varandra ”Så vart är spriten vi vill bli fylla jue!! Jag skrattade och satte ner väskan i sanden och tog fram alla spritflaskor och sa med ett leende” *Bon appetit*”.

La även ut filten i sanden och ställde upp var sitt glas, slog mig ner och kollade mot Sofie ” Vad tog du för snacks med dig da ?” Såg hur hon fick lite panik och svor ”Glömde helt bort snacksen kan jag låna din cykel vet ett ställe som är öppet nu” Jag nickade och hon sprang mot cykeln och försvann in i skogen. Först kollade alla tyst på varandra men sen bröt alla ut i skratt.

Efter våra skrattattacker så började vi hålla upp lite sprit i glasen och skålade *"Skål för sommaren"*

Tiden gick och det blev bara fler och fler glas tills vi var så snurriga att vi knappt kunde stå upp. Plötsligt höre vi en hög smäll från skogen. Vi tystnade och kröp ihop och ur skogen kom Sofie flygande *"Skiiiiit vart sitter bromsen"*, sa hon och flög rakt ner i vattnet. Då kunde ingen av oss hålla sig för skratt. Vi skrattade så vi grät och hon satt kvar i vattnet och såg jätte sur ut *"Hjälp mig upp i stället för att skratta åt mig idioter och har supit utan mig!"*

Kanske sa vi tysta och försökte ställa oss upp men stupade framlänges ner i vattnet med henne då bröt hon ut i skratt istället.

När alla hade lugnat sig o vinglat sig upp ur vattnet hällde vi upp ett glas till Sofie *"haha nu får du supa ifatt oss"* Hon skrattade och istället för att dricka ur glaset så tog hon hela flaskan ur handen på mig och hällde i sig den och sa med en aning hickande *"så haha nu är jag snart ifatt er"* Alla började skratta och söp åter igen. Efter en lång stund såg vi hur Sofie och Ella stannade upp med blicken.

Emma: *Men snälla lägg ner ni skrämmer oss!!*

Sofie lutade sig sakta fram *"Tror vi har fått besök..."* Både jag och Emma kollade bakåt mot skogen där vi såg några ficklampor lysa i mörkret. Men som fulla vi var skrek vi in mot skogen *"Kom ut era fegisar vi bits inte"* vi skrattade när vi hörde hur några skrattade med mörka röster. Dom svarade med tillgjorda röster *"buuuu spöket här försvinn från min strand"*

Vi började fnissa lite och hörde hur dom i skogen kom närmre och närmre. När plötsligt en av dom hoppade ut ur en buske skrek vi alla högt men när vi såg att det bara var en ur killgänget från skolan började vi skratta ännu mer.

Han skrattade och sa *"där blev ni rädda va"* Ella himlade med ögonen medans hon små flinade *"Jätte kul hörni, Men va gör ni ens här detta är våran strand?"*

*"Ja du det är ju inte direkt eran det är ett fritt land syrran!"* Sa Carl. Hon suckade en aning och mumlade *"Idiot"* vi kollade på henne sen alla andra och jag försökte få bort den stela situationen *"så vill ni ha någon dricka?"* Men blev avbruten av Ellas blick Ella stirrade surt på mig och sa argt *"Är du seriös! Detta skulle vara våran kväll ju! Jävla idiot"* Hon reste sig surt upp och vinglade en aning men tog bestämda steg mot stigen. Jag försökte ropa på henne men hon lyssnade inte. Tittade sedan tillbaka på dom andra tjejerna och dom såg lika sura ut och sa *"Det där va ju fett onödigt gjort"* och även dom reste sig vingligt upp och små sprang efter Ella. Satt kvar en lång stund då plötsligt en hand lades på min axel. Tittade upp och möttes av Alex ögon *"Är du okej?"* Tittade surt upp på honom *"ser de ut som det!?"* sa jag surt och gick iväg mot cykeln. Då kom jag på att jag glömde grejerna och gick skämmigt tillbaka där dom andra stod. Började packa ihop mina grejer då jag upptäckte att dom stod och stirrade ner på sina mobiler.

Dom tittade sakta upp på mig och sen ner på sina mobiler *"vad"* sa jag lite surt då en av killarna frustrerat sa *"är du seriös hur kunde du!"* Han slängde ifrån sig sin telefon i sanden och gick iväg med dom andra hack i häl. Stod länge kvar och funderade vad som hände när jag fick modet att ta upp mobilen från sanden. På mobilen syntes det ett sms från ett okänt nummer. Mitt hjärta stannade när jag läste meddelandet.

*"Okänt : Hej du jag ska berätta en hemlis som hände förra sommaren!"* Efter meddelandet stod det bara att de var återkallat. Helvete tänkte jag för mig själv och tog väskan och började springa mot cykeln. Jag cyklade så fort jag kunde på stigen när jag var halvvägs på stigen började mobilen plinga och plinga som att det var någon som spammade mig. Tog upp mobilen sakta ur fickan och kollade på skärmen där jag blivit med i någon sms grupp där även mina kompisar var med i.

*"11 Nya meddelande från Gruppchatten"*

*Okänd: hej har en sak jag vill berätta om eran kära vän ;;)*

*Emma:va ?*

*Sofie: Vem är detta !*

*Ella: Lägg ner nu Sonja inte kul ...*

*Okänd : Lyssna noga nu ni vet hur hon var borta hela förra sommaren hon svarade aldrig er vill ni veta varför ;))*

*Sofie: Vad menar du hon sa ju att hennes mobil bara hade dött?  
Och hon var med familjen på en dum semester ?*

*Okänd : Hon ljög för er, hon var hemma och gjorde saker hon inte borde gjort ni vet det som stod i tidningen om en ungdom som rånade en bank ?*

*Sofie :Seriöst!!*

*Emma: Wow vilken sjyst vän hon är not!*

*Ella : Vad menar du.. är hon inblandad i detta !!*

*Okänd : Ni kan ju fråga henne själva*

***Sonja lades till i chatten ;***

*Alla: Nu får du förklara dig Sonja!!*

Stirrade så länge på chatten så att jag nästan cyklade in i ett träd kände hur tårarna börjar rinna ner för kinderna och svängde in med cykeln mellan träden . Satte mig ner på marken och tryckte upp chatten.Torkade bort tårarna och börjar flina istället medans jag började skriva i chatten ...

**Fortsättningen får du klura ut själv ;)) Vad tror du hon svarade och varför flinade ? Lycka till**

