

Skolans Hemlighet

Bok 1:

Mobilen började ringa på nattduksbordet. Gnuggar mig sömnigt i ögonen och sträcker mig efter mobilen. Klockan är 05:00 på morgonen. Suckar en aning och tänker för mig själv *"uhhh ny skola igen... typ 5:e gången vi flyttar"*.

Går upp ur sängen med släpande steg fram till sminkbordet där skoluniformen hänger över stolen. Stirrar på uniformen en lång stund innan jag sätter mig ner på stolen framför spegeln och börjar sminka mig. Efter en stund hör jag hur någon går upp med bestämda steg mot dörren och knackar hårt *"Hör du upp med dig sjuovare om du vill att jag kör ner dig"* Säger brorsan med lite irriterande röst. Tittar surt mot dörren och svarar med samma ton som han *"Lägg ner nu klockan är ju bara 5 på morgonen Dumbo och om du har så bråttom, kör utan mig"*. Hör hur han muttrar surt och springer ner för trappen och ut genom dörren med en smäll. Sätter igång lite musik i bakgrunden och reser mig upp från stolen medan jag tar upp uniformen i famnen och börjar klä på mig. Suckar när jag ser mig själv i spegeln och mumlar tyst *"Vad är detta för uniform passar ju inte ens i kjol och tröjan är för lång"*.

Testar att stoppa in tröjan och fluffar till den lite och blev rätt så nöjd *"nu är det bara håret kvar"* sträcker mig efter hårborsten som ligger på sminkbordet och sätter upp håret i en slarvig boll mitt på huvudet men kommer på att det var krav på att ha antingen flätat eller hästsvans suckar en aning och släppte ut håret igen och gjorde en prydlig fläta och passade på att dra fram 2 slingor från flätan som fick hänga vid var sin sida av ansiktet. Kollar upp mot klockan och som

redan var 05:30 och skulle vara på skolan 6:00. Fick panik och tog snabbt upp väskan från golvet medans jag sprang ner för trappen. Väl ute sprang jag mot busshållplatsen som låg ungefär 2 kvarter bort när jag precis var framme ser jag hur bussen började blinka ut och köra därifrån. Ropar högt och viftar med armarna i vädret men bussföraren tittar bort och fortsatte köra. Sätter mig ner på bänken med ansiktet tryckt mot händerna. ***"helvete, helvete första dagen i skolan och jag klantar mig redan"*** Tänker jag för mig själv när jag plötsligt hör hur en bil saktar in vid hållplatsen tittar upp och ser att bilrutan vevades ner där sitter en tjej i min ålder *"Du är ny här va? Säger hon en aning ivrigt "Bara strunta i bussföraren, han kan vara rätt grinig om man inte kommer i tid. "Vill du så kan du få åka med oss eller ska du sitta här och tycka synd om dig själv och förresten mitt namn är Ebba !"* säger hon med ett leende och sträcker ut handen genom fönstret. Kollar en aning förvånad på henne men beslutar att ta upp väskan och gå försiktigt fram och skakar hennes hand *"Mitt namn är Elisabeth och jag tycker absolut inte synd om mig själv om det nu va det du trodde"* säger jag lite småkaxigt och hoppar in i baksätet. Efter en lång tystnad vänder hon sig om mot mig *"Vi är snart framme känner du någon ifrån skolan då? Eller förlåt det var en dum fråga"* säger hon lite stelt, skrattar lite *"Asch de gör inget, nja känner ingen i min ålder bara min brorsa"* Precis när hon skulle säga någon avbröts hon av att hennes mamma säger *"nu är vi framme tjejer"* Jag kollar förvånat ut genom fönstret när vi rullar in på en fin grusväg som ledde in till en slottsliknade byggnad där träd fanns på varsin sida av vägen och gräset var prydligt grönt. Framför skolan var de en slags rondell som en prydlig fontän står i mitten. Kunde inte sluta stirra på allt och alla. Mina tankar flög genom huvudet men efter ett tag blev jag av bruten av att Ebba knackar på fönstret *"sluta gapa och kom ut istället"* säger hon skrattandes när hon öppnar dörren åt mig och jag kliver ur bilen ut på en grusväg *"Är detta verkligen en skola?"*

Hon tittar fundersamt på mig. "Ja för speciella elever " " *Vad menar du, har jag kommit fel eller något* " säger jag förvånat hon plockade fram en lapp där det stod " *Hogworlds internatskola för unga tjejer och pojkar som behöver lära sig mer uppförande*". Tittar upp från lappen mot Ebba " *vad menar du med detta, måste vara ett missförstånd. Pappa sa att jag skulle gå på en vanlig skola, inte en internatskola.. för en gångs skull* " säger jag en aning surt och kollar mig omkring. Tar upp mobilen ur väskan och var precis på väg att ringa min bror hör jag en bekant röst bakom mig

" *Jasså du hittade någon som körde dig hit syrran*" Vänder mig snabbt om o möttes av brorsans bröstorg då han var längre än mig. Kollar upp mot honom med en frågande blick " *Vad är detta? Pappa sa ju att vi skulle få gå på en vanlig skola ..*

"precis när han skulle svara så ställer sig en äldre dam utanför ingången och plingar med en gammal klocka i handen " *se så damer och herrar, nu får ni samlas här vid trappen, nu svarar ni tydligt och klart när ni hör era namn*" alla svarade artigt " *ja miss Harriet*". Efter några upprop kom hon till mitt namn " Miss Elisabeth Blom " *Ja*" sa jag förmodligen en aning tyst Harriet kollar på mig surt " *Har du tappat rösten Miss Blom tala högre!* " Skämdes en aning när alla vände sig mot mig men svarade åter ingen " *ja*" fast den här gången högre och avslutade med " *Miss Harriet*". Hon kollar nöjt på mig och fortsatte ropa upp namnen men innerst inne funderade jag fortfarande hur vi kunnat hamna på det här stället. Vi var ju en vanlig familj ..vi brukar ju uppföra oss ...? Råkar försvinna in i mina tankarna en stund. Jag märkte inte att alla andra var på väg in i skolan. Men som tur var blev jag avbruten av Ebbas harklade och knuffade. " *kommer du eller?*" säger hon medans hon tog tag i min arm och drog in mig i byggnaden. Väl inne i skolan så kom vi in i en stor hall med högt i tak med porträtter på gamla lärare, vitt vackert golv och väggarna lika vita som golvet. En bit in fanns det en stor trappa som längre upp

delade sig åt två olika håll. Om man kollade upp mot taket hängde det en stor kristallkrona där även takmålningar fanns som var allt från himmel, änglar, moln och allt där emellan. Fönsterna var stora och öppna så att man såg hela trädgården och även ett stall som låg en bit bort. Fastnade ett ögonblick med blicken på ett av fönsterna, där man kunde se en ridbana lite längre på ängen där några elever red dressyr. Jag märkte inte att Harriet stod precis bakom mig. Hon harklade sig högt och jag hoppade till och vred huvudet sakta mot henne och smålog mot henne " *Förlåt frun..*" sa jag skamset. Hon fnös till " *Du måste lära dig, miss Blom, att lyssna när andra pratar*" säger hon irriterat och går tillbaka till trappan ingen och delade in elever i sina sovsalar och gav dem sängkläder, scheman och var sin bok. När det väl var min tur gick jag skamset fram mot henne och tog mina grejer. Medans jag gick mot rummet som jag blev indelad i stod där 3 stycken damer uppradade på var sin sida av dörren. När jag precis skulle trycka ner handtaget flög något hastigt mot min hand och smällde till mina fingrar. Kände hur det sved till och drog snabbt bort handen från handtaget och möttes åter igen av lärarens blick " *Du ser väl Blom att alla andra unga damer står och väntar på att jag ska säga något innan ni går in. Ställ dig här bredvid dörren och vänta den här gången*" Får fram en nickning och ställer mig intill dörren med blicken neråt mot golvet medans jag håller om handen bakom ryggen." *Då ska vi se här tjejer*" sa hon och började prata om plikter, skolan och även några regler till exempel " *Alla ska vara i säng runt 10, inga utflykter utomhus på nätterna*" och massa andra tråkiga regler. Efter ett tag sa hon " *Då så damer, en i taget går in och fixar sängarna. Och min åsikt är att miss Blom går in sist*" Känner hur alla tittar på mig och fnissar medans dom börjar gå in o börjar bädda sina sängar. Till slut var det min tur. Väl inne i rummet ser jag att min säng var längst in mot fönstret där löv och annat har blåst in igenom det öppna fönstret. Suckar tyst och går fram till sängen och borstar bort smutsen.

Medans jag börjar bädda tänker jag för mig själv " *Vad har hon emot mig och vad är detta för ställe fick ju aldrig något svar. Måste verkligen leta upp min bror*"

När jag äntligen blir klar går jag ut genom dörren och ställer mig bredvid dörren med blicken ner mot golvet. Vet inte hur länge vi står uppradade utanför rummen medans några lärare inspekterar rummen, men efter en stund känner jag en hand som försöker lägga en slags hopskrynklad pappersbit i min hand som jag hade bakom ryggen. Vågar inte titta upp utan tar emot lappen och låter den ligga kvar i handen medan jag väntar på att läraren i rummet blir klar. När hon kommer ut ur rummet nickar hon åt oss " *Rummet är klart och prydligt, så nu får ni gå in och fixa er, så ses vi vid 8:00* " Vi nickar artigt mot läraren och går in till våra sängar. Sätter mig ner och öppnar handen med lappen i och började läsa " *Möt mig i biblioteket och försök att inte dra till dig uppmärksamhet // E* " Tittar upp från lappen och reser mig försiktigt medans jag sakta börjar gå mot dörren. Jag blir stoppad av en av tjejerna som ställer sig framför dörren " *Och vart ska du? Vi ska inte lämna rummet förrän lektionen börjar* " säger hon med en aning irriterad röst. Jag står ett tag och stirrar på henne medan jag försöker komma till varför jag behöver lämna rummet " *Em jo.. måste på toa..* " Hon stirrar surt på mig men säger " *okej*" medan hon flyttar på sig och släpper ut mig. Tittar bakåt för att se om hon fortfarande tittar ut genom dörren men hon har stängt den igen. Jag börjar småspringa medan jag tar upp en liten karta där jag kan se ungefär var bibblan finns. Det är en aning otur att bibblan ligger på nedervåningen, då jag måste smyga förbi lärarnas rum. Håller andan när jag med försiktiga steg går ner för trappan och stannar en bit ifrån rummet. Vill så gärna ångra mig men tar beslutet att fortsätta förbi och in till biblioteket " *Ebba..? vart är du* " Viskar jag tyst och kollar mig omkring. Tänker precis ge upp och gå tillbaka till sovsalen när en hand plötsligt drar in mig bakom en bokhylla. Håller på

att skrika högt, men Ebba håller för min mun " *shh ska du få oss upptäckta ?* " säger hon och kollar på mig och tar bort handen från min mun " *Ja men ursäkta då du behövde ju inte skrämmas så..*" sa jag och drar handen lätt genom håret " *förresten vad menar du med vi?* Hon flyttar sig en aning och ser 1 tjej och 2 killar sitta lite längre ner i korridoren. Ebba reser sig upp en aning och vinkar åt mig att följa med ner mot dom andra. När vi är framme hos de andra så börjar även dom att resa sig upp och gå mot en bokhylla längst in i biblioteket. Jag tittar undrande på Ebba och viskar tyst " *vart ska vi? Vi kommer ju inte längre än så här* " Hon vänder sig mot mig " *bara vänta och se* " säger hon och nickar åt tjejen som står vid bokhyllan. Tjejen börjar dra ut en av böckerna som visar sig vara en lönndörr till ett hemligt rum. Kan inte fatta att det verkligen är ett rum där bakom, men följer försiktigt med dom andra in bakom bokhyllan när lönndörren bakom mig slår igen med en smäll. Väl inne i rummet är allt kolsvart och jag känner hur mitt hjärta dunkar snabbare och snabbare. Får fram en viskning " *hallå..vart tog ni vägen*" . Väntar tyst på att få ett svar men allt är tyst så jag tar fram mobilen och sätter på ficklampan och möts av Ebbas blick " *Släck lampan för tusan det är någon här...*" Skyndar mig att släcka ingen och hör ett ljud längre in i rummet hör hur en av killarna säger högt " *vem där? Visa dig* " Då tystnar ljudet i rummet " *Det är bara jag, Leo. Hörrni, försöker hitta lampan haha..hittade den*" säger han och trycker på knappen. Hela rummet lyser upp. Rummet är litet med en gammal trappa på höger sida som går upp till ett annat rum längre upp. Mitt i rummet ligger det en stor rund matta med ett litet bord i mitten. Runt bordet har någon lagt ut 5 kuddar som man kan sitta på. På bordet står det en gammal lampa som lyckas lysa upp hela rummet " *vilket mysigt litet rum, men vart går den trappan* " Säger jag lite nyfiket och stirrar på trappan. Dom kollar på varandra " *Vi vet inte men Kerstin sa att vi absolut inte får gå upp där då golvet var sönder eller något*" säger Ebba medan hon sätter sig ner

vid bordet. Hon pekar på en kudde att jag ska sätta mig. Så jag gör som hon vill och sätter mig ner medan jag kollar på dom andra och väntar på att någon ska säga något. Då sträcker tjejen fram sin hand mot mig " *mitt namn är Signe. Vad är ditt* " Säger hon med ett leende och jag svarar artig " *Elisabeth. Trevligt att träffas, men vad gör vi ens här* " säger jag och kollar mot Ebba. Hon ler en aning " *Jo du vill väl veta hur alla vi hamnade här ?* " Ja, säger jag lite osäkert och kollar mot henne. Hon börjar berätta att även hennes föräldrar hade sagt att hon skulle gå på en vanlig skola, men att hon hamnade här och att det inte fanns något slut på årskurser utan hon hade gått här i 4 års tid. " *Det känns som en loop, som att det aldrig ska ta slut* " säger hon med en liten ledsen min. När hon hade försökt fråga sin mor hur länge hon skulle gå här var det enda svar hon fick " *Det är en otrolig vacker skola* " När hon hade berättat allt så sitter alla tysta och alla Ebbas kompisar nickar och säger " *Ja.. det är ungefär så våra föräldrar brukar säga också* " Jag o min brorsa kollar länge på varandra och så säger vi nästan i mun i varandra " *Snälla säg att ni skämtar... vi har ingen lust att vara fast här i år efter år...* " Ebba sakar på huvudet " *Vi skojar tyvärr inte...* " säger hon och kollar ner på sina händer " *Okej... men det måste ju finnas någon mer info om skolan? Alltså, om dom nu ska hålla oss här kan vi ju iallafall försöka få mer info om skolan?* " Hon nickar en aning " *Sant, men problemet är att det inte finns några böcker om skolan och mobilerna har ju lärarna tagit när dom inspekterade rummet... vi har redan typ letat runt i hela bibblan men det är bara böcker om uppförande och annat skit* " säger Ebba besviket. Tittar mig omkring fundersamt och får en ide " *Men om det nu finns en lönndörr här i bibblan, borde det inte finnas fler och vad finns det ovanför trappen? Det kanske är ett hemligt bibliotek där uppe som visar vad skolan verkligen är för något* " Hon skiner upp " *Men varför tänkte inte vi på det! Klockan börjar bli mycket men vi kan ju försöka smyga ut i natt och söka efter nya lönndörrar och se vad som*

finns där uppe ” Dom nickar och reser sig upp och trycker upp dörren och vi går försiktigt ut och tillbaka till våra elevhem. Väl utanför dörren till rummet tvekar jag på att gå in då jag misstänker att en av dom kommer att kommentera varför det tog så lång tid på toa. Suckar och trycker ner handtaget och möts av tjejernas blickar ” Det tog lång tid på toa. Var du verkligen där eller smög du ner till nördarna i bibblan?” Säger hon med ett litet elakt leende. Längst in i rummet ser jag att Signe sitter med huvudet sänkt och börjar misstänka att hon har skvallrat. Jag tittar surt åt hennes håll och sedan tillbaka till tjejen som står framför mig ” *Nörd kan du vara själv* ” säger jag med ett leende och knuffar undan tjejen medan jag går mot min säng. Men hinner inte långt innan hon knuffar till hårt så att jag faller framlänges ner på det hårda golvet och slår i något vasst. Känner hur huvudet börjar dunka och något rinner från pannan tar handen mot pannan och drar försiktigt över det som rinner i pannan. Tittar på handen som är full av blod. Rummet börjar snurra allt mer och allt blir svart och det enda jag hör är tjejerna som skriker och en lärares röst som säger ” *Men gud vad har hänt!* ” Jag hör även hur min bror skriker åt tjejerna ” *Vad fan har ni gjort!!* ” . Försvinner in i en tomhet där allt är mörkt nästan som ett svart rum. Efter en stund ser jag ett litet ljus längre bort går närmre och ser mig själv ligga i en säng där min bror håller om min hand. Mina tankar börja flyga runt ” *Är jag död...varför ser jag mig själv... vad är detta för ställe* ” Faller ner på knäna och börjar gråta känns som timmar innan jag plötsligt hör en röst bakom mig ” *Men flicka varför gråter du?* ” Tittar upp från händerna och vänder mig snabbt om och möts av en liten flickas blick. Hon har en smutsig vit klänning, nästan som en gammal nattlinne, och hennes mörka hår är i två rufsiga flätor som hon har hängandes på var sin sida av axlarna. Hennes ansikte är blekt under luggen som hänger över ansiktet. Jag kan se en glimt av hennes mörkbruna ögon som glittrar till av det lilla ljus som finns. Hon har även några

fräknar som går över näsan och några i pannan . Hon ler mot mig och upprepar sin fråga " *Men flicka varför gråter du?* " Försöker sluta snyfta " *Jag tror jag är död..*" säger jag och drar armen över ansiktet för att torka bort tårarna när hon börjar fnissa lite " *Va inte dum nu flicka, du är inte död. Du lever fortfarande. Tänk dig mer som ett rum i ditt huvud där du stannar tills du vaknar igen och tänk positivt, du är inte ensam*" säger hon och reser på sig medan hon sträcker ut handen mot mig " *Kom flicka, jag ska visa dig något*" Tar hennes hand och hon börjar dra mig längre in i det mörka rummet. Efter ett tag kommer vi fram till ett nytt ljus som visar lönndörren. Hon drar handen mot en fönsterliknade ruta och säger " *Litar du på mig, flicka?* " Nickar sakta. Hon börjar klättra in igenom fönstret. Jag följer osäkert efter henne. Väl utanför rutan är vi tillbaka i bibblan, utanför hyllan. Hon drar i boken som öppnar dörren. Inne i det hemliga rummet ser jag Ebba sitta och gråta. Springer fram mot henne och skriker " *Ebba, jag är tillbaka, gråt inte* " Men hon hör mig inte utan fortsätter gråta. Vänder mig mot flickan. Hon står och skakar på huvudet " *Men flicka, du förstår väl att hon inte ser dig eller hör dig. Just nu är du mer som ett spöke. Följ med mig ska visa dig en sak på övervåningen*" Ser hur hon går sakta upp för trappen. Jag suckar till en aning, och viskar " *jag lovar Ebba, jag kommer tillbaka. Bara håll ut* " Reser mig upp och följer efter. Väl uppe möts vi av en stor portliknade dörr med ett lås på. Flickan vänder sig om " *Lova att du inte blir rädd nu... ta min hand, vi kan liksom gå igenom dörren..*" Svarar tyst " *ska försöka...*" Tar hennes hand och hon drar mig igenom dörren. Blundar hela tiden tills hon säger " *Öppna ögonen, nu vi är igenom*". Öppnar ögonen och möts av ett starkt ljus från ett stort fönster. Gnuggar mig i ögonen och försöker få ögonen att vänja sig. Efter en stund börjar ögonen vänja sig. Rummet är runt och stort. På väggen hänger en stor bild av en liten flicka som sitter prydligt i en stol. Mitt emot tavlan finns det en säng med nät som hänger prydligt över

sängen. Tänker gå närmre men flickan tar tag i min hand och tittar på mig med tårar i ögonen " *Vill du verkligen se det där...flicka...?* " Tittar mot sängen igen " *ja eller vad menar du..?* " Hon sträcker ut handen och pekar mot tavlan känner hur hjärtat stannar ett ögonblick när jag inser att... Plötsligt börjar rummet försvinna och jag börjar dras tillbaka ut ur rummet. Ser hur flickan står med tårar i ögonen. Hon och rummet försvinner in i ett mörker. Skriker efter henne " *Nej vänta !! Vet inte ditt namn, inte nu.. snälla*" Det sista jag ser är att hon ler mot mig.