

# Skolans hemlighet

## Bok 2:

Slår hastigt upp ögonen och möts ännu en gång av ett starkt ljus men den här gången är jag i ett sjukhusrum. Jag tar ett djupt andetag precis som om jag inte hade andats på länge. Jag möts av min brors tårfyllda ögon " *Oh skit syrran vad du skräms. Trodde jag hade förlorat dig*" , säger han och kramar om mig. Kramar tillbaka men kan inte sluta tänka på den lilla flickan " *vem var hon ? ... såg jag rätt på tavlan? Är hon okej såg jag verkligen henne i verkligheten eller var det en dröm*" tankarna flög runt i huvudet märkte inte att Ebba hade kommit in i rummet". *Omg Elisabeth ! Du lever! Gud vad du ser ut ... du ser ut som att du har sett ett spöke* " säger hon medan hon springer fram och kramar om mig hårt, kramar tillbaka och känner hur tankarna lugnar sig en aning och suckar" *Ebba.. måste säga en sak...* "Säger jag hon släpper taget om mig " *okej vadå?* skulle precis berätta om vad jag hade sett under min koma men då blir vi avbrutna av sjuksköterskan " *åh vad bra att du är vaken miss Blom men nu får jag be dina vänner att lämna dig så du kan få lite vila*" Leo och Ebba nickar åt henne och börjar gå ut ur rummet precis innan dörren stängs ger Ebba mig en blick som jag tolkar att hon vill att jag möter henne i bibblan inatt. Läger mig ner igen och sluter ögonen för ett ögonblick och slumrar till. Vaknar plötsligt av en röst " *Vakna nu flicka ...*" flyger upp ur sängen och tittar mig omkring i rummet men ingen var där " *hallå ... är det du..?* " säger jag medans jag låter blicken glida över rummet igen men det var lika tomt som innan men den här gången stannar jag med blicken på klockan den var redan 23:45. Reser mig snabbt och går smygandes mot dörren

skickar ut genom glipan och det verkade rätt lugnt utanför men vänder mig om mot sängen och fixar till täcket och kuddarna så det ser ut som att jag ligger i sängen utifall om hon skulle få för sig att kolla till mig. Går tillbaka till dörren och knuffar lätt upp den så den sakta åker upp och smyger ner för korridoren till en dörr som leder ut ur sjukhusstugan ute spöregnar det och gräset är blött och kladdigt mot mina bara fötter men fortsätter ut i regnet mot skolan väl framme vid ingången skulle jag precis dra ner handtaget när jag hör hur någon går mot dörren springer jag ner för trappen och gömmer mig bakom en av buskarna. Känner igen rösterna det var Harriet och Dylan från killavdelningen "*Jag tror blom vet mer än vad vi tror mister Dylan hon och hennes bror har tydligen dragit ihop sig med Ebbas gäng vi måste få ett stop på detta innan hemligheten avslöjas*" Säger Harriet med en stäng torn och Dylan verkar hålla med henne "*Jag håller med miss hennes bror har varit off på sistone och försvinner på rasterna*" Dom går in igen efter ett långt samtal sitter kvar bakom busken en stund innan jag smyger in det droppar från mitt hår och från mina kläder men smyger in till bibblan mot lönndörren och går in där sitter hela gänget vid bordet "*Haha oj va du ser ut tog du ett bad innan du kom hit*" Ebba skrattar så hon skissar efter hennes lilla skrattattack kastar hon en filt mot mig tar filten runt mig och sätter mig mellan Ebba och min bror. "*måste berätta en sak..*" Efter att jag hade berättat allt satt alla tysta ett bra tag "*vänta lite här sakta ner är detta sant vill dom splittra oss och vad menar du finns det en flicka uppe på vinden och det såg du genom en dröm, nu skojar du va?*" Säger Ebba medans hon tittar på mig som att jag vore galen. Suckar en aning "*för der första så hörde jag lärarna säga detta och för det andra ja jag är säker att det är någon inlåst i tornet vi måste försöka undersöka det ... snälla ni måste tro mig*" Säger jag med tårar i ögonen. Dom satt tysta ett tag när en av dom "*Hahah vilket sjukt skämt du slog nog i huvudet rätt rejält*" Känner hur ilskan kickar in "*Alltså*

*fy fan på er!! Detta är allvarligt* ” Reser mig upp hastigt och stormar ut ur rummet, smäller upp ytterdörren så det ekar i hela skolan och springer ut i regnet mot skogen. Springer så långt ifrån skolan det går tills jag stupar ner på knäna och skriker rätt ut av ilska hör hur dom ropar på mig ” *Elisabeth kom tillbaka ,vi menade inte det så vi tror på dig...* ” Sitter en lång stund i leran och tänker för mig själv att det känns som att vänder sig mot mig, igen tror mig...och hörde ju att lärarna pratade om hemligheten det var jag helt hundra på. Får väl lista ut det själv säger jag tyst till mig själv och reser mig upp och går med släpande steg tillbaka till skolans område. Har blicken ner mot marken när jag går förbi gänget som stor utanför ingången Ebba försöker ta tag i min arm men ryker till med armen och fortsätter gå in skolan förbi lärarna som säger något surt men struntar i dom och fortsätter in i bibblan in till hemliga rummet och vrider om nyckeln som sitter i lönndörren och låser hör hur både lärare och eleverna står och bankar ” *Vad håller du på med miss Blom kom genast ut* ” Säger rektorn surt och hör hur Ebba säger ” *Snälla vad håller du på med varför är du så här ...* ” står länge och kollar på dörren innan jag vänder mig om mot trappan i hörnet och börjar gå upp ” *Miss Blom nu svarar du!! du går inte upp för trappen hör du det!!* ” säger rektorn med arg ton men fortsätter upp för trappen tills jag kommer upp till porten som jag såg när jag log i koma. Men något var annorlunda dörren stod på glänt drog ner handtaget försiktigt och putar upp dörren när jag hör en liten röst ” *Vem är du...?* ” *längst in i rummet sitter* det en liten tjej med rufsigt hår i en säng med en vit lång klänning jag fryser till och viskar tyst ” *så drömmen var sann...*” den lilla flickan sitter tyst i sängen och stirrar skräckslaget på mig. Tar några steg in i rummet när flickan skriker till ” *snälla gör mig inte illa... jag lovar att jag har varit snäll...* ” Stannar upp och kollar förvånad på henne ” *vad menar du flicka lilla..ska inte göra dig illa? Är det någon som har slagigt dig?..*” Hon svarar inte utan stirrar förbi mig ut genom dörren precis som att hon

väntade på att någon eller något skulle skämma henne. Klev åt sidan så hon kunde se ut " *vill du gå ut ?* " Sa jag och pekade mot dörren hon tvekade först men sen hoppade hon ner från sängen och gick försiktigt förbi mig och släppte inte riktigt blicken från mig, När hon väl var utanför dörren hörde jag hur hon snabbt sprang ner för trappen gick sakta efter henne ner för trappen och var precis på de sista trappsteget när jag ser att hon vrider om nyckeln " *Nej vänta... dom är..* " Dörren öppnas långsamt och utanför står min bror och Ebba , rektorn och några andra elever och som stirrar förvånat , flickan springer tillbaka mot mig och gömmer sig bakom mig. Rektorn kollar surt på mig och sen flickan och suckar " *Se så nu kan alla gå tillbaka till sina rum tack jag behöver prata med Blom ensam* " Men dom flesta står kvar och stirrar på mig och flickan som kramar om min kjol. Tittar ner på flickan som tittar upp mot mig med stora ögon " *snälla låt henne inte låsa in mig igen jag ber dig...* " säger hon tyst med tårar i ögonen och kollar mot rektorn. Just i det ögonblicket mörknade det för ögonen " *Alltså är så trött på att bli behandlad som ett sår barn, Ingen av er trodde mig och nu står jag här med en flicka som varit inlåst i ett torn fy fan på er alltså* " skriker jag rätt ut. Stirrar rakt in i rektorns ögon och drar med handen i luften då porten smäller igen med en smäll står ett ögonblick med en förvånad blick och kollar ner mot händerna när flickan viskar " *du är som mig...* " Hon ler en aning och kollar djupt in i mina ögon " *vad menar du vännen ... vad är det som händer var det jag som gjorde så..* " Hon nickar sakta och pekar mot en tavla längre in i rummet tittar mot tavlan när hon höjer sin lilla hand mot tavlan. Den började sakta vrida sig ett varv tills den föll ner på golvet med en smäll

tittar förvånat på henne, Hon tittar tillbaka på mig " *din tur få tavlan att sväva* " säger hon och kollar på mig. Tittar ner mot mina händer som fortfarande glöder lite " *är du säker att vi har samma krafter ...vill inte bränna ner något* " hon skrattar och

tar min hand *"lita på mig flicka"* säger hon och höjer min högra hand *"låt magin flöda tänk att du verkligen tror på dig själv, tänk hur tavlan ska sväva högt, lågt och så vidare"* Gör som hon säger och sluter ögonen för att koncentrera mig. Efter en stund drar flickan mig i armen " titta du gör det" öppnar ögonen och ser att tavlan svävar bli så glad att jag råkar sätta eld på den istället får panik och springer fram och släcka elden. Skrattar lite *" så fick ju aldrig reda på din namn"* Hon tittar ner mot golvet ett ögonblick innan hon mumlar fram *" Sofiea Blom..."* skrattar nervöst *" du skojar nu va ...? "* hon skakar sakta på huvudet och tar upp en bild ur fickan och lägger den i min hand. Tittar ner på bilden som föreställer en ung kvinna som sitter i en gungstol med två små flickor i famnen, en ung kar som står bakom kvinnan med sin hand på hennes ena axel och på andra sidan av kvinnan står en liten pojke. Alla ler stort med blickarna neråt mot dom små barnen stirrar länge på bilden och tårarna börjar rinna ner för kinderna när jag märker att den lille pojken som står bredvid den unga kvinnan är min bror och en av spädbarnen var jag. *" menar du..att jag hade en syster..."* snyftar jag medan jag kollar ner mot Sofiea hon nickar sakta. Sätter mig ner på huk framför henne och kramar om henne hårt hon lägger sina små armar runt min hals och reser mig sakta upp medans jag håller om henne tårarna rinner ner längst kinderna hon är så liten och nätt i min famn. Efter en lång stund viskar hon *" tror du att vi kan gå härifrån ... syster"* nickar långsamt och kollar mig runt i rummet efter en annan väg ut när jag plötsligt fastnar med blicken på något som skiner svagt under trappan sätter ner Sofiea på golvet och går mot trappan. Sätter mig ner vid trappan och kryper under fram till glipan drar handen över glipan i väggen *"vad kan detta vara...är det en utväg"* säger jag medans jag letar efter ett handtag men det ända jag hittar är ett slags nyckel håll vinkar mot Sofiea att hon ska komma. Hon kommer krypandes fram och sätter sig bredvid mig och tar av sig halsbandet som har en nyckel och lägger

den i min hand ” *testa om den här funkar* ” säger hon tyst.  
Kollar ner mot nyckeln jag har i handen och lyfter sakta upp  
den mot nyckellåset och vrider om.