

# Skolans hemlighet

## Bok 3:

Hela rummet lyser upp och vi båda blinkar för att vänja oss av ljuset som kommer utifrån, när ögonen väl har vant sig så ser vi att vi har kommit ut i en hästhage där en ung kille står med en vacker svart häst *"vill inte vara oartig, men vilka är ni? Och varför går ni rätt ut i hagen när ni kan ta den vanliga vägen ut"* jag harklar mig lite, medan Sofie går bakom min rygg och håller hårt i min hand *"jag ber om ursäkt för att vi stör"* och förklarar allt för honom medan vi alla står tysta ett långt tag. Till slut säger han: *"Ok, men kan någon av er rida?"* Jag nickar och kollar ner i marken och han ler lite *"Okej bra för jag har en häst till om ni vill fly härifrån så kan han följa med. er tillsammans med Storm men då måste vi nog skynda oss"* säger han och tar på grimman på Storm och börjar gå mot stallet, vi börjar små springa efter honom tills han stannar vid en av stall boxarna. *"Detta är Snow och hon är jätte snäll"* Ett vitt hästhuvud dyker upp bakom boxen hon gnäggjar glatt. Han lägger tyglarna i min hand *"du kan börja med att tränsa henne så kan vi ge oss av så snabbt som möjligt"*. Jag nickar och tar tyglarna i handen och går försiktigt fram till stoet medan jag pratar lugnande, drar över tränset. Tar tyglarna i handen och lyfter upp Sofia på hästen och jag börjar gå mot utgången när en hand plötsligt tar tag i min arm *"vänta lite.. det är någon som är utanför stallet"* Vi står alla tysta och lyssnar på stegen utanför stallet. Plötsligt tystnar stegen utanför stalldörren. Dörren börjar sakta glida upp men stannar

halvvägs " *Dom sprang hitåt kom fort* " dörren stängs igen och vi hör hur personen utanför börjar gå med snabba steg bort ifrån dörren " *shit det var nära* " viskar jag medan jag klappar lugnande på Snows mule. Vi står alla kvar i boxen en stund innan vi beslutar oss för att sakta smyga oss ut genom bakdörren, väl ute hoppar vi upp på hästryggen och börjar rida mot skogen. Väl inne i skogen rider vi på en smal stig som leder längre och längre in i skogen " *Är vi framme snart?* " suckar Sofie. Vi skrattar lite och nästan svarar i mun på varandra " *Nja det är en bit till men vi har ju kommit en bit in i skogen så vi kan väl ta en paus här framme* ". Vi kommer fram till en liten sjö där vi beslutar oss för att hoppa av hästarna och låta dom dricka. Jag sätter mig på en sten och det gör även killen, men Sonja beslutar sig för att gå ner till vattnet och efter ett tag tittar jag mot killen som sitter bredvid mig " *så.. hmmm... vi uppfattade inte riktigt ditt namn*" han småler lite och tittar mot oss " *du frågade ju aldrig haha, men mitt namn är Tim vad heter du då, om man får fråga?*" . Han småler och kollar mot Sofie som leker i vattnet " *trevligt att träffa flickan där nere, hon heter Sofia och jag heter Elisabeth* ". Han ler och tittar ut över vattnet medan han drar en djup suck " *ska vi börja dra oss vidare?*" Jag nickar sakta och ropar på Sofia som kommer springandes .Han visslar på hästarna som även de kommer springandes tillbaka från vattnet. Vi hjälper flickan upp på hästens rygg och hoppar sedan själva upp medan min blick då och då på fastnar på Tim som småler mot mig medan vi börjar rida mot stigen igen, precis när vi börjar närma oss slutet av skogen kommer jag på att min bror och dom andra är ju kvar i skolan.

### ***Skolan:***

Alla står i chock en lång stund och kollar på varandra när tystnaden bryts av att Elisabeths bror lägger handen på min axel " *vi måste dra nu och leta upp min syster...innan vi också*

*hamnar i trubbel*". Jag nickar och ger en blick åt Dove att han ska uppehålla lärarna. Han nickar och börjar babbla med lärarna. då vi andra passar på att smyga ut genom biblioteket, men vi hinner inte så långt innan någon tar tag i Jonathans armar "*och vart tror ni att ni ska gå?*" Jag fryser fast och vänder mig sakta om och ser att 2 stycken killar från killgänget håller fast honom och att han kämpar för att komma loss, men lyckas inte. Han skriker åt mig: "*Spring!! Jag kommer ifatt*" men jag vill inte lämna honom men han ger mig en blick som får mig att tänka om och börjar springa ut ur skolan och in i skogen. En bit in i skogen ser jag hästspår som följer stigen och börjar förstå att hon borde ha tagit en av hästarna men hon behövde väl bara en? Jag börjar öka takten eftersom jag börjar få en dålig känsla. Efter en stund hör jag plötsligt steg som börjar närmar sig. Jag viker snabbt av från stigen och gömmer mig bakom en buske när jag inser att det var Jonathan som lyckats slita sig loss ifrån deras grepp. Jag pustar ut och går fram till honom "*Gud vad du skräms!*" säger jag och tittar på honom. Han ler mot mig, men leendet försvinner snabbt när vi plötsligt hör hur någon kommer snabbt i emot oss. Vi springer bakom busken igen. Vi sitter tysta bakom busken och just när jag kollar fram kommer två hästar i full galopp ner mot skolan jag inser snabbt att det var pojken från stallet och Elisabeth. "*Stanna skriker*" jag åt dem och jag springer fram till stigen. Dom stannar en bit ifrån oss och vänder sig om "*Oh my good, vi var precis på väg tillbaka till er, är alla okej*" frågar Elisabeth och vi nickar "*jaja allt är okej men jag tror vi bör försöka hitta en väg ut ur skogen*" och dom nickar och hoppar av hästarna och leder hästarna och den lilla flickan sitter kvar. Efter ett tag börjar solen sakta gå ner och skogen blir mer och mer mörk....

---

*Jag kommer att ta en paus från denna bok ett tag och kommer påbörja en deckare/mord bok som jag kommer lägga ner mer tid på. Tack till alla som har följ denna lilla serien!*

*/Nattis*