

## Förbjuden kärlek i södra England 1836

*Det var ett ruskigt väder. En ung kvinna var ute och gick i ovädret. Hennes klänning var smutsig och sönderriven Hon kom fram till en stor grind. Och där ramlade hon ihop på marken. Sen kom en kvinna ut i regnet och hittade den unga kvinnan där vid grinden. Doris tog henne in i huset. Doris la den unga kvinnan på en säng. Doris ringde till Jerry Janson, som är husdoktor här i byn. Kan du komma? Då sa han ja det kan jag. Sen ringde det på dörren och Doris gick och öppnande dörren för Jerry och bad honom att följa henne. När dom kom in i rummet så undersökte Jerry kvinnan och Doris undrade hur det var med henne. Doktorn svarade att den här kvinnan är gravid och hon ska föda ett barn.*

*När barnet hade fötts berättade han att det var en flicka. Mamman till det nyfödda barnet blev plötsligt allvarligt sjuk efter förlossningen och dog bara några minuter efter födseln. Sen sa doris titta det finns ett halsband i hennes hand. Doris tog upp en amulett och tittade i den. Men den var tom.*

*Då sa Jerry då får jag väl ge henne ett namn. Då sa Doris vad den lilla flickan skulle heta. Hon ska heta Kate och föddes i Cowfold i sydöstra England den 4 februari år 1838. Jerry frågade Doris om hon hade en liten vaggga i huset. Då sa Doris: Ja det finns det, men du får följa med mig här! Doktor Jerry följde med Doris till ett rum som inte låg så lågt ifrån det rummet där Kate föddes. Doris öppnade dörren till rummet och där inne fanns en stor säng. Rummet hade stora fönster med vita virkade gardiner och där fanns också en gråblå vaggga med rosa blommor på och den stod vid väggen till vänster om det stora fönstret. Doktor Jerry frågade Doris, Kan du gå ut i köket och värma upp lite mjölk så den blir lite ljummen och sen hälla över den varma mjölken i en flaska? Doris svarade att det kan jag göra. När hon kom in i köket så fick hon först värma upp spisen med ved.*

*Sen satte hon en koppar kastrull på spisen och vispade upp den varma mjölken och sen hällde hon upp mjölken på en lite flaska med en mjuk tratt på. Därefter gick hon tillbaka till rummet där Jerry satt och vaggade Kate. När Doris kom in i*

*rummet så tog doktor Jerry upp lilla Kate från vaggan och gav henne till Doris samtidigt frågade han om hon kunde mata Kate? Och Doris sa tack för hjälpen.*

*Jerry gick ut på gården där det stod en svart droska med två bruna hästar och en kusk som hette Fredrik och väntade på Jerry. Då frågade doktor Jerry hur har du haft en sån här fin kväll? Då sa Fredrik: Jo doktor Jerry jag har ätit mat och sen har jag varit hos bonden Daniel och lånat hans hästar. Jag har kört många mil för att hämta dig i kväll. Sen satte Jerry sig i droskan och knackade i taket sen började Fredrik att köra hem doktorn. Jerry bodde sydöst om Portsea i England. Han fick åka flera mil för att komma hem.*

*Doris la Kate i vaggan och la över henne det lilla blå blommiga täcket. Doris lämnade rummet och stängde dörren försiktigt. Sen gick hon ut i köket för att laga kvällsmat . Plötsligt knackade det på dörren. Doris gick och öppnade, det var husbonden som kom hem. Han sa god kväll Doris hur har du det?*

*Jo jag har det bra, svarade Doris. Hur har herrn*

det i kväll? Jo jag har det bra, svarade Karl som husbonden hette. Då sa Doris till Karl att hon hade lagat lite kvällsmat. Doris undrade om Karl ville ha lite salt sill och potatis? Karl svarade att det ville han inte efter som han skulle gå och lägga sig. Doris neg mot Karl och önskade honom godnatt, sen gick Doris ut i köket och dukade av. Hon slängde maten och därefter gick hon och la sig . Doris låg på sin säng inte så långt ifrån köket. Helt plötsligt så hör hon ett skrikande ljud. Doris gick upp och tog sin lilla fotogenlampa i handen och gick in i rummet där Kate låg och sov. Hon lyfte upp lilla Kate ur vaggan och då kände hon att blöjan var blöt. Doris blev tvungen att byta på lilla barnet. Hon gick in i köket och bytte blöja på Kate. Doris visste hur man skulle göra eftersom hon sett när hennes mamma bytte blöja på sina små syskon när hon var mindre. När hon hade bytt på Kate och hade fått nya kläder på sig. Hon fick låna ett par barnkläder som Doris hade gjort till sin syster. Sen la hon Kate i vaggan igen. Efter det så gick Doris och la sig i sin säng. Hon fick inte så många timmars sömn, tills Doris skulle gå upp i gen. Precis innan hon skulle somna så ringde

*klockan. Doris gick upp och tog på sig sina kläder. Hon gick ut i köket och började göra iordning sin frukost. Hon kokte ett ägg och en tallrik gröt. Sen ringde det en klocka i köket och på klockan stod det "Salen". Hon ställde då Karls frukost, som hon förberett kvällen innan, på en bricka och gick bort till Salen. När hon kom fram till dörren så knackade hon försiktigt, hon la örat mot dörren, och hörde Karls röst säga: Kom in. Han bad henne ställa brickan på bordet framför honom. Doris ställde fram frukosten till honom och när det var gjort, sa han: Tack, du kan gå nu. Doris gick ut och stängde dörren efter sig. Precis när Doris ska gå upp till övervåningen och bädda rent sängen i Karls rum, ringde det på ytterdörren och utanför stod det en pojke som frågade om Karl är hemma? Doris svarade, ja det är han, kom in och vänta här så hämtar jag honom.*

*Doris vandrade mot Salen, där Karl satt och åt sin frukost. Hon knackade på dörren och fick svaret: Kom in!*

*Doris gick in i salen och meddelade Karl att det stod en ung pojke i farstun som vill träffa herren.*

*Då svarade Karl:*

*-Säg till pojken att komma in så jag får träffa honom.*

*Doris gick tillbaka till pojken i hallen och bad honom följa henne till salen där Karl fanns. Pojken sa tack för att jag fick komma.*

*När pojken kom in till Karl i salen så började Karl med att fråga vad pojken hette. Pojken svarade att han heter Edvard Lorens Olsson. Därefter bad Karl Edvard att sätta sig ner. Edvard gick långsamt fram till en stol som stod placerad en liten bit ifrån Karl. Han satte sig ned på stolen.*

*-Varför är du här Edvard, frågade Karl.*

*Pojken svarade att han besökte Karl för att söka jobb som Butler. Då reste sig plötsligt Karl och visade att han var irriterad och sa till pojken:*

*-Vi har inga jobb för sådana som du, utropade den buttre Karl!*

*-Tack för mig då, sa Edvard och gick ut genom dörren. När han kom ut i korridoren till hallen så mötte han Doris som undrade:*

*-Hur gick det med ditt möte?*

*-Det gick inte så bra, fick hon till svar.*

*Edvard lämnade genast huset med en sorgsen blick.*

*När Edvard lämnat Doris ensam i hallen går hon till Kate för att titta till henne. Doris fick ett stort leende av Kate när hon lyfte upp henne ur hennes säng.*

*När Doris tog upp henne så log Kate med ett leende. Doris tittade drömmande på Kate när hon hör Karl ropa.*

*-Doris, var är du?*

*Doris svarade:*

*-Jag kommer, ett ögonblick, ropade Doris och la snabbt ner Kate i vaggan igen som började att gråta.*

*Hon hör Karl komma in i rummet. Karl undrade vem det var som skrek inne rummet? Då ljög Doris och sa det är jag som gråter Karl. Karl undrade om det verkligen inte var ett spädbarn som grät och har du ett barn här så så hoppas*

*jag att du går till ett barnhem med barnet. För jag tycker inte om barn.*

*Kate var bara en månad och en vecka gammal dagen då Karl upptäckte att hon fanns i huset. Jag förstod när du blev så upprörd av Edwards fråga om det fanns jobb, att du inte gillade barn. I denna stund bestämde sig Doris för att Kate ALDRIG skulle lämnas in på ett barnhem.*

*Karl lämnade det stora rummet och gick ut i hallen. Han tog på sig sin kappa och hatt och sin käpp och han gick ut genom dörren som han stängde med en smäll.*

*-Det var en himla tur att dörren inte gick sönder, säger Doris till lilla Kate som ligger kvar i sin vagg. Därefter gick Doris in på sitt rum och satte sig vid sitt skrivbord. Hon tog fram ett papper, ett bläckhorn och en gåspenna. Hon doppade pennan i bläckhornet och så började hon att skriva. en annons. Så här stod det: "Hej jag heter Doris och tjänstgör som hushållerska hos Karl Russell i på söker efter en kvinna som vill jobba som Jungfru med mera. Lönen är 4 pund per vecka".*



*När annonsen var färdigskriven så gick Doris in i köket och gick fram till panelen med att knapparna till Det ringde det på dörren utanför stod David och sa:*

*-Hej Doris du ville att jag skulle skicka ett brev åt dig. Ja tack det ville jag. Okej jag fixar det. Tack sa Doris. David jobbade som brevbärare i byn. Doris var trött och gick la sig.*

*Nästa dag så vaknar hon upp av fågel kvitter och att solen lyser in genom köksfönstret. Sen lagade Doris en flaska välling till Kate. Helt plötsligt så fick Doris satte grytan på andra platan som var kall. Doris gick ut i tamburen och svarade i telefonen. Hej jag heter Ida och jag söker Doris, det är jag. Vart hade du på hjärtat da, Jo sa Ida jag söker jobb som jungfru. Jag såg er annons i tidningen så jag tänkte att jag ringer på denna annonsen och söker jobbet. Då sa Doris du kan börja i morgon klockan 6:00 om det är okej. Ida sa ja tack det gör jag. Sen la hon på luren. Efter hör Doris att dörren öppnades och där ute stod Karl i tamburen och tittade på Doris så sa kan jag få prata med dig ? okej ja det kan du få. Sen gick hon och Karl in i långa salongen*

och satte sig ner och pratade en lång stund. Karl sa till Doris att han ville be om ursäkt för det han sa innan. Karl sa också att han kan säga saker som han inte menar när han har fått i sig några supar. Jag kan acceptera din ursäkt. Vad bra svarar Karl. Vad händer i dag? Jag tycker du ska ringa Edvard och säga till honom att han får jobbet som Butler. Karl svarade att han ska till Edvard och berätta att han kan få jobbet. Å vad glad jag blir att du ändrade dig. God natt och sov gott, god natt säger Karl. När Karl hade gått och lagt sig så låg han i sin säng och funderade på hur han skulle säga till Edvard i telefonen i morgon. Till slut så släckte Karl sin lampa och somnade gott. Doris låg i sin säng och läste en bok som heter Mina första år. När hon öppnade boken läste hon

Anna Lovis Doris Hansson Född den 23 Augusti 1819 i London. Doris låg och skrattade lite tyst för sig själv i sin säng. Sen la hon sin bok ifrån sig, släckte sin fotogenlampa som stod på nattduksbordet. Sen somnade hon. Doris vaknade av att fåglarna kvittrade ute på gården.

Hon tog på sig sina kläder gick ut i köket och lagade lite välling till Kate. Sen gick hon in till Kate och tog upp henne och matade henne. Sen la hon ner Kate i vaggan. När Doris kom ut i farstun så ringde det på ringklockan och Doris öppnade och där stod Edvard . Då sa Edvard är här Karl hemma. Då sa Doris kom in och häng av dig. Så kommer jag strax. Då sa Edvard tack jag väntar tills du kommer tillbaka. Doris knackade på dörren till finrummet och Carl säger stig in. Då sa Doris ursäkta mig herrn, ni har besök. Då sa Carl: Säg till gästen att komma in. Doris svarade att det ska jag göra. Doris gick ut från rummet och stängde dörren bakom sig. Hon gick tillbaka till Edvard och bad honom att följ med. Edvard svarade med ett okej. Doris visade Edvard vilken dörr han skulle knacka på för att komma in till rummet där Carl satt och väntade. Edvard knackade på dörren och Carl svarade kom in. Edvard gick in i rummet och han bockade sig framför Carl. Sökte du inte jobb här sist, undrade Carl? Edvard svarade att det hade han gjort. Då sa Carl du får jobbet som Butler. Därefter undrade Carl när han kunde börja att jobba? Edvard svarade att han kunde börja

*jobba samma dag. Carl tryckte på en knapp som satt på väggen. Inne i köket stod Doris lagade mat. Plötsligt ringer det en klocka inne i köket. Hon tittade på väggen. Då får hon se att Carl ringer från finrummet. Hon lyfte bort grytan som stod på spisen och gick in till Carl.*

*Carl undrade om Doris kunde ringa Veronica, som arbetade som skräddare i London, och fråga henne om hon kunde sy ett par kläder till Edvard? Doris svarade att det kunde hon göra. Därefter visade Doris var Edwards rum fanns på övervåningen. Här är ditt rum du kan packa upp dina saker. Doris gick ner och ringde Veronica. Det tog en liten stund innan någon svarade, men plötsligt hörde hon en pigg röst svara hej det är Veronica. Hej det är Doris. Jag ringer för att min husbonde har sagt att jag ska ringa dig för att fråga om du kunde sy lite kläder till en pojke som ska jobba för Carl. Veronica svarade att det kunde hon göra. Jag måste mäta Edvard och se vilken stolek han har i kläder så jag kan sy kläderna. Då sa Doris jag ska beställa en droska så Edvard kan åka in till London så du får mäta Edvard och se vilken storlek han har i kläder. Då*

sa Doris till Veronica i telefonen jag kicka i vägg Edvard med en gång. till Doris. Då sa Veronica vart bra. Sen sa Veronica jag kan be Jonas vänta på Edvard när han kommer. Jonas jobbar hos mig sa Veronica. Då sa Doris tack så mycket Veronica. Doris ringde Fredrick och Fredrik svarade hej. Det är Doris jag skulle be och få att beställa en droska till London. Då sa Fredrik till Doris vem är det som ska åka till London? Det är en pojke som jobbar som butler för min husbonde som heter Carl. Och okej. Hon la på luren. Hon sa till Edvard att han skulle åka in till London till Veronica så hon få mäta dig för att veta vilken storlek du har i kläder. Då sa Edvard det är helt okej. Doris gick in i köket och fort sate med att lagga mat. Sen knackade det in till köks dörren som stod öppen. Då sa Doris kom in. När hon vände sig om så stod Edvard där vid dörren och sa kan jag göra något. Då sa Doris ja det kan du göra. Du kan ta denna bricka med kaffekoppen och kana kaffe och bära in det till Carl. Men du får knocka på dörren först. Då sa Edvard det ska jag göra. Han tog brickan och gick till den dörren han skulle knocka på. Han sate brickan på en liten pall vid sidan om dörren.

*Sen hör han Carl sig stig in. Och Edvard öppnade dörren och Edvard gick in med brickan och sa hus bonden här kommer jag med kaffet. Sen sa Carl det låter gott. Edvard hällde upp kaffet till Carl och satte kaffekoppen på bordet. Och sa varsågod. Carl sa till honom du kan gå nu. Då tackade Edvard för sig och gick ut från rummet. När Edvard kom till farstun och då ringde det på dörren och Edvard öppnade. Då sa Edvard god dag vem är du. Då sa pojken jag heter Fredrick och jag söker här Edvard. Då sa Edvard det är jag. Då sa Fredrik då är det dig jag ska hämta. Då sa Edvard ja. Edvard ropade på Doris och hon kom ut från köket och sa till Fredrik goddag. Då sa Fredrick jag skulle hämta Edvard och köra honom till London. Då sa Doris ja det stämmer. Här får du pengar så du kan betala resa till London och hem. Plus att du kan betala Veronica för att hon sy kläder till dig. Edvard blev glad och tackade Doris. Edvard tog på sig sin jacka och skor. Ses!*